

***WANDELING DOOR DE WETERINGSTRAAT EN DE
VAN DE VENSTRAAT IN DE JAREN 1930-1960***

Auteur:

Wim Senders

Lay-out en samenstelling: Joop van Appeldorn

**Maart
2011**



We gaan van start vanaf de Leenderweg aan de rechterzijde. We beginnen rechts naast de in- en uitrit van de Supermarkt van Emté aan de Leenderweg. Dit was oorspronkelijk een zandpad dat later werd verhard en het kreeg toen de naam "Hermelijnstraat" en komt uit op "Den Haas".

Hiernaast liet Vic Maenen een tweekapper bouwen. In het eerste gedeelte ging hij zelf wonen met zijn gezin. Hij was gehuwd met Paulina Cleven. Zijn zoon Jules Maenen was de bekende Valkenswaardse wielrenner, die ook aan de "Tour de France" heeft deelgenomen. Een jongere andere zoon was Thieu Maenen, voorheen fysiotherapeut in Valkenswaard. Verder waren daar nog Herman en Ludo, en vijf meisjes: Toos, Jet, Marjolein, Margo en Tilly.

In het tweede deel van de blok kwam de vader van Vic, Jules Maenen Sr. met zijn twee dochters te wonen. Jules Sr. had de Belgische nationaliteit en was geboren in Zonhoven op 22 mei 1881 en gehuwd met Maria Hendrika Windmolders. Uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren en wel Eugène en bovengenoemde Vic Maenen. Na het vroege overlijden van Maria Hendrika trouwde Jules met de zus van Maria, die als naam van haar ouders had meegekregen:

'Maria Mathilde Windmolders'. Uit dit tweede huwelijk stammen Henrica Maria, Amelia Hendrika en Rosa Maenen. Het middelste kind Amelia is als jong meisje overleden.

Henrica of zoals ze genoemd werd, Maria Maenen was gehuwd met Toon Lavrijssen. Zij gingen samen wonen met vader Jules Maenen.

Het gezin telde drie dochters en drie zonen. Dat waren Til, Riek, Tonny en Jos, Jules en Peter. Toen Rosa trouwde met Huub Lavrijssen bleven Maria Maenen en Toon Lavrijssen in het tweede deel van de blok wonen. Rosa en Huub hadden één zoon Jo Lavrijssen, die jaren lang voorzitter van voetbalvereniging "de Valk" is geweest. Huub en Rosa woonden verderop in de Weteringstraat op nr. 40.

Naast Toon Lavrijssen woonde rond 1935 de familie Jansen met hun zoon Rob en nog drie zusters. Rob trouwde later met Sjaantje van Lieshout afkomstig van de "Holleweg", thans Waalreseweg.

Dan volgde Jo van Aken met zijn bakkerij achter het woonhuis. Jo trouwde later met To Knop, die in het woonhuis een 'Centrawinkel' ging runnen. Jo en To zijn gestopt met hun winkel in 1973 en Jo is in 1984 overleden. Naast het pand van Jo van Aken lag in die tijd nog een bouwperceel, waar na de oorlog de familie Gijsbers een nieuw huis heeft gebouwd.

Naast Gijsbers woonde het gezin van Woutje Evers. Hij was in die tijd gemeenteraadslid en later wethouder van de gemeente Valkenswaard.

Wout was gehuwd met zijn buurmeisje, een dochter uit het gezin Gevers genaamd Nellie Gevers. Later heeft Wout een bungalow gebouwd in het "Bungalow Park" juist tegenover de Berkenstraat.

De weduwe Gevers-Evers heeft nog tal van jaren een stil en teruggetrokken leven geleid. Deze bungalow is in 2007 verkocht en afgebroken.

Naast de familie Evers woonde zoals reeds geschreven het gezin Gevers. Hiernaast woonde Frans de Natris, die gehuwd was met Helena van Hoof uit Leenderstrijp. Frans en Lena hadden zes kinderen en wel Joannes die slechts vijf jaar werd. Anna Maria en Adriaan, gehuwd met Laura Gielen van de Zeelberg, Dan volgde Maria, Jo gehuwd met Nelly Neijns en tot slot hadden we nog Frans.

Jo en Frans hadden samen een meubelfabriek achter het ouderlijk woonhuis. Vanwege plaatsgebrek zijn ze naar de Vijverstraat gegaan. Na de brand in 1962 zijn ze vertrokken naar de Kennedylaan op het industrieterrein. Later zijn Jo en Frans ieder hun eigen weg gegaan.

Naast het woonhuis van Frans de Natris liep een zandweggetje, daar waar thans "De Warande" is gelegen. Hier woonde in een klein huisje het grote gezin van de familie Jansen. Later heeft in het pandje nog de familie Hendriks, afkomstig uit Bergeijk gewoond.

Voorbij genoemd zandpad woonde Kees en Drieka van den Nieuwenhuijzen met hun gezin in een groot boerderijachtig woonhuis op nr. 16.

Het gezin had 8 kinderen, waarvan er twee op jeugdige leeftijd zijn overleden. Kees was de man die in die tijd (rond 1944) geiten, schapen en varkens kwam slachten.

Men moest voor het houden van varkens een vergunning van de plaatselijke overheid hebben. Daarop werd streng toezicht opgehouden. Regelmatig vonden er zogenaamde "razzia's " plaats en nam de overheid, de varkens waarvan geen vergunning kon worden getoond, in beslag.

In het tweede deel woonde de familie Van Heertum. Louis van Heertum was gehuwd met Anneke van der Linden. Zij hadden vijf kinderen, Marinus, Jan, Truus, Louis Jr. en Koos. Marinus en Jan zijn op jonge leeftijd overleden. Later verhuisde het gezin enkele deuren verder naar Weteringstraat 22.

Naast Van Heertum stond een alleenstaand huis, waar Thielemanus Stooters alleen woonde. Manus was afkomstig van Soerendonk en van beroep timmerman. Hij was weduwnaar van Maria Anna Bergmans. Hij heeft in de tijd dat Wim Senders, schrijver van dit artikel, met Sint Nicolaas drie jaar was, nog een bolderkar gemaakt, die later door een bok werd voort getrokken. Toen Manus in 1938 overleed werd het huis spoedig daarna afgebroken en vervangen door een blok van twee.

In het ene deel nr. 20 kwam Jan Verhappen, de man van de Vakbond in Valkenswaard. In het andere deel ging de familie Stoffelen wonen. De weduwe C.A. Stoffelen-Marsmans heeft hier tot ca. 2005 gewoond.

Naast Jan Verhappen stond de boerderij van Willem Senders (*1873) de opa van de schrijver van dit artikel. Die boerderij heeft hij in 1918/1919 laten bouwen en werd rond 1930 verbouwd tot eerst twee en daarna tot drie woonhuizen. De tekening die hoorde bij de laatste bouwvergunning zien we hierna.



Willem was in 1899 getrouwd met Petronella van Nunen, een dochter van Willeke van Nunen, die een café had aan de Leenderweg, waar later Michel Jansen in kwam wonen. Willem had in 1916 twee woonhuizen aan de Leenderweg nr. 94 en 96 gekocht waar hij ging wonen en waar in 1930 zijn zoon Wim met zijn vrouw Amelia Baeten korte tijd heeft gewoond.

Willem had vier zonen en drie dochters en twee vroeg overleden kinderen. De oudsten waren Jan en Wim Sr., een tweeling. Zij hadden ieder één kind resp. Jeanny Senders en Wim Senders (schrijver van dit artikel). Jan en Wim waren beide werkzaam in de sigaren-industrie.

Ferry Senders woonde in de Peperstraat en dreef een fietsenwinkel met naast hem zijn broer Albert die een smederij had (smidje Senders). Zij zaten in het pand dat vroeger "de Cleijne Leijnhuisinghe " werd genoemd en dat in 1664 door Laureijs Jacob Bijnen, meester-valkenier van de Hertog van Lünenburg-Zell, was gebouwd.

Dochter Marie was getrouwd met Piet de Rooij, bekend bij de ouderen als `Muziekhandel van Rooij` in de Bakkerstraat. De jongste dochter was getrouwd met Toon Davits. Zij waren enkele jaren geleden 70 jaar getrouwd, een zeer zeldzame gebeurtenis. Inmiddels zijn beiden overleden.

In 1937 na het overlijden van Willem werd de gehele bouw verkocht en werden alle drie de woningen verhuurd. In het eerste deel, dat ook in de tijd van de boerderij het woongedeelte was, kwam Fer Das te wonen. Hij was getrouwd met Miet Kanters en zij hadden zes kinderen.

Zij waren daarvoor woonachtig achter op de Luikerweg. In 1953 verhuisde de familie naar de Korenstraat en werd dit deel van het pand verkocht aan de familie van Heertum. Later ging het huis over naar de jongste zoon Koos van Heertum.

In het middelste deel kwam rond 1938 de familie van Jan en Mina Endevoets. Jan werkte in de bouw veelal in Duitsland en was dikwijls van huis. Zij hadden vier kinderen Harrie, Lenie, Toon en Wil Endevoets. In de voorkamer heeft nog enkele jaren de familie van Jan Lievens gewoond. Later is het pand overgedragen aan André van den Dungen.

Het linkse gedeelte van het pand nr. 24A werd eerst bewoond door de familie Peters, die er rond 1933 in kwamen. Zij woonden voorheen kort op de Leenderweg in het pand waar later Kees Overdijk is komen wonen. De familie Peeters had vier kinderen, Hein, Kitty, Thea en Jac. De twee oudsten waren op de Leenderweg geboren. Nadat Peeters was verhuisd naar de Oranje Nassaustraat kwam de familie Martens er wonen. Zij woonden er ongeveer een jaar of acht, totdat het pand in 1958 werd verkocht aan Harrie Broers en Kitty Peters. Kitty woont anno 2010 nog steeds in genoemd pand.

Naast het pand van Peters lag de eerder reeds beschreven boomgaard van "het Metterke", die tot de afslag naar de van de Venstraat liep. Op de hoek over de kruising stond het woonhuis van Driek Couwenberg (reeds elders vermeld). Aangrenzend stond er een blok van twee, gebouwd juist voor de Tweede Wereldoorlog.

In het eerste deel woonde Jos Boers, die getrouwd was met Leny Ebers, een Duitse van geboorte, doch opgegroeid bij de familie Dubach. Haar ouders Peter Mathias (*1888) en Catharina Dohmen (*1890) waren afkomstig van Muhlheim, Leny was een kind uit het eerste huwelijk van Catharina Dohmen.

Zij had nog een zus en een halfbroer Erwin. Hij was in de oorlog bij de marine. Jos en Leny hadden drie kinderen Ferdi, Kees en Kathi. In 1953 is dit gezin geëmigreerd naar Australië. Het pand is toen in handen gekomen van de familie Van Glabbeek, die er tot voor enkele jaren heeft gewoond.

Naast de "Boerskes" in het tweede deel van de blok woonde het gezin van Jan en Greet Peters met hun vier kinderen, Netje, Annie, Jack en Gerard Peters. Jan Peters was een broer van Peters van nr. 24A.

Naast Peters lag een groot stuk akkerland dat grensde aan een tweekapper, waarin toen Leo Maenen, getrouwd met Gradje Dubach woonde. Zij hadden twee kinderen Fons en Toosje Maenen. Leo Maenen was een neef van Eugène en Vic en een broer van de caféhouder Jake Maenen.

In het tweede deel van het pand woonde Huub Lavrijssen gehuwd met Rosa Maenen en hun zoon Jo. (boven reeds vermeld). Achter de tuin van deze panden stond een groot aantal eikenstruiken en bomen, waar wij als jongens heerlijk konden spelen.

Naast Lavrijssen lag ook weer een stuk akkerland en daar achter het woonhuis van Willem Dielis, die getrouwd was met Philomenia van Camfort. Zij hadden twee kinderen Leentje en Jan Dielis.

Daarnaast stond nog een blok van twee, gebouwd in 1939. In het eerste deel woonde achtereenvolgens het gezin van Peer Claassen en Maria Dielis.

Peer (*1899) was afkomstig van Soerendonk. Zij hadden vier zonen en twee meisjes. Later woonde er de heer Klabbers, leraar aan de MULO in Valkenswaard.

In het tweede deel van de blok woonde de familie Versantfoort. Hij was werkzaam in de melkfabriek "Hollandia" op de Luikerweg. Later heeft Janus Dielis, een broer van de eerder genoemde Willem Dielis, samen met P. Meulendijks nog een tweekapper gebouwd naast Versantfoort. Janus Dielis is in 1953 verhuisd van het Schepenseind, toen nog Van de Venstraat nr. 67, naar de Weteringstraat nr. 56.

Dan was er een honderdtal meters verderop een stukje bos. Op de kop van het bos stond er een blokje van twee. In het ene deel woonde de familie Jo Neutkens en Woutje van Aken, dochter van Claas van Aken uit de Van de Venstraat. Vervolgens heeft daar de familie Dierking gewoond.

In het andere deel woonde de familie Van Gorp. Beide families hadden een groot aantal kinderen. Opa van Gorp had in het bos een soortement hut. Jan van Gorp (*1872 Arendonk) was getrouwd met Maria Blockx (*1872).

Hun dochter Mathilda Maria (*1897) was gehuwd met Nol de Louweren (*1904). Jan trok in bij zijn dochter en is daar tot zijn overlijden gebleven.

Naast Jan van Gorp kwam de familie Neutkens te wonen. Zij zijn later verhuisd naar de Van de Venstraat. In genoemd bos kwamen wij als kleuters met onze leidsters (nonnen) in de zomer spelen.

Langs het "Bosje van Van Gorp, dat grensde aan het in de oorlog gebouwde "Arbeidskamp" lag een laag gelegen weiland met in het midden een ven, het "Jassevenneke" geheten. In de winter van 1944 heb ik op dit ven nog leren schaatsen.



Na de oorlog is dit ven gedempt met puin, dat was overgebleven van de fabrieken die eens in de "Wiemelhoek" hadden gestaan, maar door het bombardement op Bevrijdingsdag 17 september 1944 geheel waren verwoest.

De naam Weteringstraat is zo genoemd omdat deze weg uiteindelijk uitkomt in de Wetering, in het dialect "De Wittering". Het was een grote grasvlakte gelegen tussen de rivier "De Tongelreep", in het dialect "De Tonderrup", en een klein riviertje, "de Witteringsloot" geheten. Dat stroomde van de sluis in de Wetering, vlak bij de "Drie Bruggen" achter bij de "Zeelberg", onder de Leenderweg door bij café "Rustoord" en café "Vijveroord" en mondde uit in de "Visvijvers". Deze viskweekvijvers kan men zien liggen als men van Valkenswaard naar Leende gaat, even voorbij de voetbalvelden van de "Valk" aan de linkerkant, daar waar de weg omhoog gaat om over het viaduct te komen.

De Van de Venstraat schijnt genoemd te zijn naar een wethouder, Van de Ven geheten en wonende op de Zeelberg, die deze zandweg in de jaren 1938/1939 namens de Gemeente liet verharden. Rond 1930 stonden er in deze straat nog geen woonhuizen.

De Van de Venstraat.

We zullen onze beschrijving beginnen op de plaats waar je komende van de Weteringstraat rechtsaf de Van de Venstraat ingaat en dan eerst de linkerkant.

Op de hoek links stond het huis van de familie Couwenberg met een grote diepe tuin, die liep tot de huidige afscheiding van de school, die er nu staat. "De Couw", zoals Driek Couwenberg werd genoemd, kwam oorspronkelijk uit Zeelst en was getrouwd met Marieke Bierens.

Er waren in het gezin drie jongens, Driek, Wim en Jo. Wim bleef na het overlijden van zijn ouders in het ouderlijk huis wonen. Zoon Jo bouwde rond 1950 een huisje achter het ouderlijk huis. Er was immers genoeg plaats in de tuin. In 1944, aan het einde van de oorlog werd achter in de tuin, juist tegenover de familie Senders een professionele schuilkelder gebouwd. Het was in deze locatie dat Anneke Schrijvers-Boers, die inwoonde bij haar broer Jos Boers, de buurman van Couwenberg, op 17 september, onze Bevrijdingsdag, een kind ter wereld bracht.

Zoals reeds geschreven, grensde de tuin van Couwenberg aan een groot stuk akkerland, waar voorheen de St. Anna kleuterschool werd gebouwd en waarin tegenwoordig basisschool "De Vlaswiek" is gehuisvest. Naast deze school staat thans het bejaardentehuis "Taxandria".



Gedurende enige tijd is een ruimte bij Taxandria nog gebruikt als vergaderruimte voor de gemeenteraad. Nu zouden ze zeggen dat de politiek naar de kiezers gaat, toen was het gewoon ruimtegebrek op het gemeentehuis.

Verder stond er aan de linkerkant alleen nog het woonhuis van de familie Van Aken, de "Konijnswarande" geheten, Deze naam was door Claas van Aken waarschijnlijk overgenomen uit het kadaster, omdat het hele gebied daar onder deze naam bekend was. Claas van Aken (*1880) was afkomstig uit Woensel en was gehuwd met Petronella van Hoof (*1882) uit Leende, een zus van de vrouw van Frans de Natris, die in die tijd (1930) in de Weteringstraat woonde (zie aldaar).

Claas van Aken was sigarenfabrikant en had zijn fabriek aan de Leenderweg, op de plaats waar tegenwoordig (anno 2010) de Emté supermarkt is gevestigd. Later kwam in het pand de schoenfabriek van Gerrit de Nier. Deze brak de oude sigarenfabriek met bijbehorende woning af en bouwde er een nieuwe schoenfabriek: "Nirva Schoenfabriek".

Zelf ging hij wonen in de Merendreef, juist tegenover de hoofdingang van het "Hertog Jan College", (thans anno 2010) "Scholengemeenschap Were Di".

Claas van Aken en zijn vrouw hadden 12 kinderen, in die tijd geen bijzonderheid. In volgorde van geboortedatum waren daar: Woutje van Aken, als jong meisje overleden. Huberdina van Aken, gehuwd met Hendricus van der Werff. Woutje van Aken, gehuwd met Jo Neutkens en wonende in de Weteringstraat helemaal achterin. Betsie van Aken,

gehuwd met Harrie Theuws. Bert van Aken, gehuwd met Helena Rooyakkers.

Zijn zoon tekende de plannen voor het gemeentehuis van Valkenswaard. Adriaan van Aken, als baby overleden. Drieka van Aken, gehuwd met Pieter Luijendijk. Helena van Aken, gehuwd met Walter Habraken. Adriaan van Aken, gehuwd met Helena van der Meijden en wonende achter de "Schaapsloop".

Maria van Aken, gehuwd met Adrianus van Tuyl. Tonnie van Aken, gehuwd met Klaas Zwarthoed. Nico van Aken, gehuwd met Toos Beekmans.



(Deze foto stond onlangs in de Kempener Koerier in de rubriek: 'Valkenswaardevol' en van de 45 personen die het plaatje vullen, zijn bij ons inmiddels 38 namen bekend. Veel van die namen komen ook in dit verhaal voor. Red.)

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd in de van de Venstraat een doorbraak gemaakt, circa 100 meter voorbij van Aken, voor de aanleg van het spoor. Deze spoorlijn deelde de Van de Venstraat in twee stukken.

Ging men het spoor over (er was een onbewaakte overweg), dan stonden daar (en die staan er nog), aan de linkerzijde twee blokken van twee met een spits dak. Deze huizen hoorden voor de doorbraak tot de Van de Venstraat, maar dit stuk doopte men in die tijd om tot "het Scheperseind". Deze straat kwam uit op de Zeelberg, daar waar rechts Gerritje Gielen woonde met zijn gezin. Gerrit ging evenals verschillende van zijn kinderen met melk rond.

Aan de linkerzijde woonde Toon van Gerven, die gehuwd was met Treeske van Poppel.

Zoals hiervoor gezegd, staan daar twee blokken van twee met spitse daken. Zij werden gebouwd door Piet Hertroijs en door hem verhuurd. In het eerste huis, toen nog Van de Venstraat 67, woonde van 1939 tot 1953 Janus Dielis, gehuwd met Godefrida van Kilsdonk. Zij hebben in 1953 een nieuw huis in de Weteringstraat gebouwd. Er waren een dochter en twee zonen. Dochter Els is tegenwoordig penningmeesteres van onze Heemkundekring "Weerderheem".

Na Dielis kwam er de familie van Frans Roothans en Kaat van Deurzen te wonen.

Naast Dielis op nr. 69 woonde ook vanaf 1939 de familie Boogers, later Thijs van den Bogaart, die in 1954 met zijn winkel in elektrische apparaten naar de Leenderweg verhuisde, op de plek waar nu Mensinck zijn zaak heeft.

In het eerste deel van blok twee woonde eerst Cleven, die rond 1953 naar Australië emigreerde en na hem kwam Harrie Sallaerts ("de zwarte Sol").

In het laatste deel van blok twee woonde Jan van Kessel, bekend als drummer in dansorkesten. Hij woonde er tot circa 1970.

Waar nu het stationsgebouwtje staat was vroeger een zandweg naar de "Schaapsloop".



Aan dit pad stond een honderdtal meters aan de rechterkant van het pad een klein boerderijtje, waar in die tijd Christ Nijssen en zijn zoon Jan woonden.

We gaan nu beginnen aan de rechterkant van de Van de Venstraat.

Op de hoek Van de Venstraat/Weteringstraat aan de rechterzijde lag de boomgaard van Kees Mettes, door ons genoemd het "Metterke".

Hij woonde op de Leenderweg naast café Maenen. Om het stelen van zijn rode sterappeltjes te voorkomen had hij het perceel rondom voorzien van een hoge dicht in elkaar gegroeide heg, waar hij op allerlei plaatsen draad in had gespannen. Aan de binnenzijde van de heg had hij het zand diep afgegraven om zo te bewerkstelligen dat als toch een of andere onverlaat over de heg was geklommen, hij niet meer terug zou kunnen komen. Bovendien harkte hij iedere dag langs de heg om te zien of er iemand over de heg was geklommen. Wij jongens treiterden het oude manneke door regelmatig met een schoen, die met een stuk touw aan een lange stok was vastgemaakt voetstappen op zijn gegriezelde grond te maken, zodat het leek of dat er iemand in zijn boomgaard was geweest. We zagen hem dan al mopperend zoeken naar de plaats waar de een of andere vlegel, naar zijn mening over de heg moest zijn geklommen.

Grenzend aan de boomgaard werd in 1937 een tweekapper gebouwd. In het eerste deel woonde Piet de Natris, die gehuwd was met Nelly Koolen. Ze hadden een dochter Frieda.

In de oorlog kregen zij inwoning van de familie Matveld en wel moeder Matveld en haar twee kinderen: Wim, zeer bekend als Hopman Matveld van de verkenners en Bep Matveld die jarenlang op de bibliotheek werkzaam is geweest

Later is het pand verkocht aan de familie Neutkens, die het pand flink hebben uitgebreid. Deze familie heeft vele jaren achter in de Weteringstraat gewoond.

Op nr. 4 woonde de familie Jan van Gerven en Miet Driessen. Zij hadden twee zonen, Michel en Hendrik, die omtrent 1930 zijn geboren. Veel mensen in Valkenswaard kenden het gezin beter als "Jan van Gas" met "Mokka en Vanille", omdat Michel blond en licht was en Hendrik zwart en een bruine teint had.



Later rond 1960 is dit huis verkocht aan Frans en Betsie Hoogers, die er tot voor enkele jaren hebben gewoond.

In 1934 heeft Wim Senders met zijn vrouw Amelia Baeten een huis laten bouwen op nr. 6. De schrijver van dit artikel (Wim Senders Jr.) is daar in 1935 geboren. De straat was op dat moment nog niet verhard. Dit is een paar jaar later gebeurd, maar nog voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Wim Senders Sr. was er eentje van een tweeling en was gehuwd in 1930 met Amelia Baeten, geboren in Zonhoven (België). De vader van Wim Senders Sr., Willem Senders (de moeder was reeds in 1912 overleden) woonde in de Weteringstraat (zie aldaar).

Nr. 6 is in 1969 gekocht door zoon Wim Senders jr. en in 1990 overgedragen aan diens dochter Yvonne Senders.

Evenals de familie de Natris van nr. 2 moest ook de familie Senders in de oorlog inwoning nemen. Achtereenvolgens waren dat Frits Dielis en Trees Jacobs, Mart en Christ Noukens met hun echtgenoten en tenslotte Janus Janssen, die gehuwd was met Maria van Erum.

Gaan we verder de Van de Venstraat in, dan lag er naast het perceel van Wim Senders een stuk akkerland.

Dit stuk land was lange tijd verhuurd aan de familie van Louis van Heertum, die in de Weteringstraat woonde.



Juist in de bocht naar links stond aan de rechter kant de "Franciscus school", gebouwd rond 1934. Hier zaten in de benedenbouw de jongens en boven de meisjes.

Ook waren er twee speelplaatsen, gescheiden door een hoge muur, zodat jongens en meisjes elkaar niet konden zien, laat staan ontmoeten. Achter "deze Cour" stond de kleuterschool.

De jongensafdeling werd geleid door de fraters van Dongen, de meisjes door de zusters van "Maria onder de Bogen".

Schuin achter de kleuterschool is in 1954 de Mariakerk gebouwd en vervolgens zien we daar ook de straten en huizen komen.

Zo ontstonden de Stadselaan, de Warande en Den Haas met hun zijstraten Dasstraat, Eekhoornstraat, Reestraat,

Fretstraat en Lucasstraat. Achter de kerk is ook nog een straatje dat heel toepasselijk "Achter de kerk" is genoemd. Hier staan geen huizen.

Verder gaand in de Van de Venstraat lag er naast de school een gedeeltelijk braakliggend stuk grond, dat dikwijls werd gebruikt om er te voetballen.



Vlak naast de school, een 75-tal meters verderop voorbij het voetbalveld, liepen twee zandpaden die bij elkaar kwamen op "den Bult" en zich daar weer splitsten en uitkwamen in de Hazestraat. De ene bij de familie Hendriks en de andere bij de kolenloods van Sjang Dubach. Deze loods werd in 1960 afgebroken en vervangen door een Auto- en garagebedrijf. Thans heeft er Alwako zijn kantoor en showroom.

Achter het hiervoor genoemde tweede paadje stonden twee blokken van twee. In de eerste blok op nr. 36 woonde Paul Damen (*1895) van afkomst Belg (Hamont).

Hij woonde daar samen met zijn vrouw Hendrina Peels en hun drie kinderen, twee meisjes en een jongen. Later is de dochter die gehuwd was met Piet Moonen in het pand getrokken. Paul woonde daarvoor op de Leenderweg nr. 40 en daarna Leenderweg 34.

Naast nr. 36 kwam de familie van Peer Bouillard wonen. Zij hadden een zoon en twee dochters.

Vervolgens kwam dan op nr. 40 de familie van Piet Hertogs, later in 1956 gevolgd door de familie Neijnens-de Wit.

Tot slot woonde op nr. 42 Toon Prins en vanaf 1956 Martin Wijnen die gehuwd is met Jo Lohman, die voor haar huwelijk in de Wolbergstraat woonde, juist om de hoek. Martin Wijnen was de vader van de huidige (2010) wethouder Mart Wijnen.

Genoemde twee blokken waren door Piet Hertroijs in 1933/34 gebouwd voor rekening van Nelleke Loos. Deze verkocht in 1956 de nrs. 34 en 36 aan de `dames Gijrath`, terwijl de nrs. 38 en 40 verkocht werden aan Neijnens en Martin Wijnen.

De Van de Venstraat liep bij Martin Wijnen dan recht door naar wat nu "Het Schepenseind" heet. Aan de rechterkant stonden verder geen huizen meer.

Tot zover de bewoners van Wetering- en Van de Venstraat.
Met dank aan Jo Lavrijssen en Dirk Broos voor hun
medewerking.

Bronnen:
Bevolkingsregister Valkenswaard
Gezinskaarten 1921.

Valkenswaard,
1 maart 2011,
Wim Senders.



Ook deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de financiële
ondersteuning van onze begunstigers:

Boekhandel Priem
Bonanza Steakhouse
Gemeente Valkenswaard
Bouwbedrijf Baken
Potters Notarissen
Forum Hypotheken
De Zwaan Borkel & Schaft

De Quillettes en Hakkens
Accountants en adviseurs
Rijnders Optiek
Drukkerij Spapems
Bouw en Vastgoed BV
Danlat
Gemeente Valkenswaard